

Reception for Ib Thorben Jensen og Jørgen Andresen



Foto: Claus Lavendt

... af Erik Lyhne. VIA University college, læreruddannelsen i Aarhus

Se billed- og citat-
reportagen fra receptionen
på s. 28 og 29

Musik og sang holder livet i gang

Jørgen og Ib har siden 1978 været i spidsen for medlemsbladet Dansk Sang og fra 1981 været ankerpersoner i det stadigt voksende forlag Dansk Sang. I kraft af de kreative, iverige og engagerede redaktører står Musiklærerforeningen i dag med et velfungerende forlag og medlemsblad, der både er trådt ind i den digitale tidsalder og samtidigt fastholder et stærkt fokus på det daglige arbejde med børn og musik i skolen. De har forstået vigtigheden af en synliggørelse af dette område både på et politisk plan og på det praktiske plan, hvor det gode musiklærerliv er i centrum.

Jørgen og Ib er ja-mennesker, der altid går ind i projekter, der sætter fokus på vigtigheden af at udvikle og forankre arbejdet med børn og musik. At der må-

ske også sælges nogle af forlagets bøger i samme åndedrag tager de gerne med :-)

At sammenligne historien med H.C. Andersen-eventyret *Den grimme ælling* er nok ikke helt forkert. I starten var udgivelserne på Dansk Sang ikke lige velsete i alle forlags- og undervisningskredse - men dette er fortid, og nu står der stor respekt om forlaget. Udgivelserne bruges flittigt på alle læresteder lige fra universiteter til skoler og daginstitutioner. Jørgen og Ib har også sørget for, at Dansk Sang og Musiklærerforeningen er med i de organisationer, der repræsenterer og forhandler forhold for forlag, musikere, komponister, undervisere mv. Så man kan roligt sige, at *svanen* er blevet voksen og i den grad har været på vingerne og flot flyvende gennem mange år.

Fredag d. 17. november 2017 blev de afgående redaktører for Dansk Sang, Musiklærerforeningens forlag fejret på behørig vis. Alle venner af forlaget og Musiklærerforeningen var inviteret og hele foredragssalen på Johan Borups Højskole var fyldt for at fejre de to ildsjæle, uldgyder, og ideudviklere - ja, superlativerne slår ikke til i beskrivelsen af deres meritter. Der var mange fællessange og, festtaler samt underholdning ved Sigurd Barrett med børnekor og Body Rhythm Factory.

Jeg håber, at Jørgen kommer mere hjem. Men Jørgen vil altid være aktiv i sit liv. Han spiller fagot og er blevet formand for det orkester, han er i. Så han kommer aldrig til at kede sig.

Birte Andresen

Jeg har forsøgt at bakke op så godt jeg kunne. Jeg tror ikke, Ib kommer til at gå rastløs rundt i stuen. Han spiller stadigvæk på sin guitar sammen med Bæller-mændene.

Anne-Mette Slej Nybo

Vi kommer til at savne Jørgen og Ib, fordi vi har haft det så godt sammen. De nye redaktører har allerede bevist, at de kører videre på bedste måde. Men jeg ser tilbage med vemod og ved ikke, hvad jeg skulle have haft gjort uden dem i mine første år af min formandsperiode.

Gertrud Garcia Arozarena

Jeg tænker tilbage på den fælles inspiration der var til vores møder. Vi udviklede hinanden, og forlaget og foreningen gik hånd i hånd. Vi har også haft det enormt sjovt. Vores møder sluttede aldrig – men fortsatte ved spisningen og vi holdt diskussionerne i kog til langt ud på natten. De har brændt for sagen.

Lisbeth Frostholm

Når jeg tænker tilbage på mit samarbejde med Ib og Jørgen, så er der mange stjernestunder. Der har været samarbejdet omkring bogmesserne og mine bogudgivelser. Fra min formandsperiode tænker jeg tilbage på den iderigdom og de sprudlende ideer, vi altid fik fra dem.

Bente Søndergaard

Vi har haft mange stjernestunder, men de sjoveste var, når de var rigtig stædige til forretningsudvalgsmøderne. Men de var gode til at holde hinanden i frakkeskøderne, så det ikke steg til himmels. Efter møderne satte vi os sammen, fik lidt god mad og fik sunget sammen. Det var en god tid.

Kirsten Værgman

Mine stjernestunder med Ib og Jørgen er, når vi har været på bogmesser og har været på hele dagen. Så har vi de gode timer bagefter, hvor vi sætter os hen med lidt god mad og et glas vin og vender verdenssituationen. Jeg tænker også tilbage på, da jeg sad i Ibs sofa i 1987 og fik lov til at udgive min første bog, og nogle af mine sange kom med i sangbogen Dansk Sang.

Sten Lerche





Det har været en enestående og uforglemmelig dag. Jeg vil tænke tilbage på kernen i det hele - nemlig foreningsarbejdet. Det at arbejde i et kreativt fællesskab, giver tilværelsen mening. Så tænker jeg på Peter Bastian, der siger at "livet er umagen værd".

Jørgen Andresen

Det har bare været en rigtig god dag. Det, jeg tænker tilbage på, er det gode samarbejde med alle de skønne mennesker, der har været gennem tiden. Det var fantastisk med alle talerne og al den gode underholdning med Sigurd Barrett og Body Rhythm Factory

Ib Thorben Jensen